

# Mijn klein klein dochterke

René De Clercq (1877 - 1932)

René De Clercq (1877 - 1932)

*Allegretto, Bewogen*



1. Ge-lijk een das - ke zijt ge dik, ge-lijk een kwar - tel - ke van



kwik, ge - lijk een moor - ke soms zo zwart, mijn klein, klein



doch - ter - ke, mijn hart! 2. Maar nu ge - was - sen ge daar



zit, daar is geen en - gel - ke zo wit, daar is geen lam - me - ke zo



zoet, mijn klein, klein doch - ter - ke, mijn bloed! \_\_\_\_\_



3. Ik hef je op d'ok - sel - kes om - hoog,



ik zie een ster - re - ke in elk oog, \_\_\_\_\_ en voor mijn ar - moe word ik



blind, mijn klein, klein doch - ter - ke, mijn kind!

*Bussum, 3 nov. 1920*